



# Årsberetning 2022

## Blushøjspejderne

# Gruppeledernes beretning for 2022



Blushøjspejderne er en stor spejdergruppe med et stabilt medlemstal på ca. 185, og det er en super basis for de tilbud, vi kan give til spejderne. Der er masser af ture, kurser osv. i den store spejderverden uden for Dragør, nationalt og globalt, men for os gruppeledere er det vores lokale spejd i Blushøjspejderne, som hjertet banker for.

Der var igen i 2022 opbakning fra vores ledere til at tage på planlægningstur i januar, lederne har holdt spejdermøder og ture året igennem, der var mange kræfter om at stable Blushøjspejdernes deltagelse på **Spejdernes Lejr 2022** på benene, og igen og igen kan vi regne med et super lederhold af nye og gamle kræfter, unge ledere og garvede typer - alle slags spejderledere har vi!

Derfor skal der lyde en **KÆMPE STOR TAK** til alle ledere, assistenter, hjælpere, og også til vores klanspejdere, fordi I fortsat skaber dejlige friluftsjeblikke, spændende løb og poster, lækre mad-aktiviteter i røgen fra bålet, og først og fremmest giver plads til venskaber og glade stunder - essensen af vores spejderliv!

## Trivsel og sammenhold

Vi kunne som spejdergruppe nok vokse og tilbyde spejd til endnu flere børn og unge. Men vi skal også kunne følge med - det skal give mening. I bestyrelsen fortsættes arbejdet for en ny hytte, og dermed kan vi måske også tænke nyt i fremtiden og måske få afskaffet ventelisterne, men vigtigst af alt er, at vi trives som gruppe.



*Fra gruppens leder- og planlægningstur i januar 2022 på Reden ved Fredensborg*

I gruppens daglige liv har vi ledermøder, planlægningstur for ledere, tilbud om kurser, bestyrelsesarbejde, lejre, events og projekter - der er nok at gøre. Det er vores håb, at gruppens mange frivillige kræfter finder det muligt at tilpasse spejderleder-gerningen i sit liv på en attraktiv måde. Helheden skal helst se ud som et rundt flyvende tæppe, vi sammen står omkring og holder oppe. **Der er plads til at man kan træde ud og ind, efter behov.** Sådan skal det være i en

levende gruppe, og det sociale fællesskab i ledergruppen spiller absolut en vigtig rolle.

**Vi laver spejd for børn og unge, det er berigende - og det må gerne være hyggeligt undervejs!**

Med spejderhilsen til jer alle  
Hans Henrik og Christina

# Familiespejd ca. 3-6 år



Vores højdepunkter og mærkeforløb i foråret 2022 har været:

- Sporfølgermærket
- Fastelavn
- Jord til bord-mærket
- Overnatningstur på Kongelundsfortet
- Spejdernes Lejr 2022



Året startede med, at familiespejderne færdiggjorde 'Sporfølgermærket', hvor børnene bl.a. gennemførte orienteringsløb med verdenshjørnerne, lavede gipsaftryk af dyrespor og søgte efter jætter i skoven.

I februar holdt vi fastelavn med tøndeslagning, hvorefter foråret bød på mærkeforløbet 'Jord til bord'. Her såede børnene frø til egne tomatplanter, og der blev sanket ramsløg til ramsløgsomeletter. Et af forløbets højdepunkter var, da vi fik fat i friske makreller, som børnene fileterede, og fiskenes



# Familiespejd

indvolde og de kuglerunde, sorte øjne blev nøje studeret inden vi tilberedte fiskene over bålet.

I maj måned tog vi på overnatning i shelterne på Kongelundsfortet. Vejret var skønt, der blev lavet forhindringsbaner, fortet blev undersøgt, og børnene hyggede sig sammen i spejderflokken. I maj og juni måned, mødtes vi ofte ved stranden eller strandengene, hvor børnene bl.a. blev ikklædt



waders og udstyret med rejestrygere, og så blev der ellers fanget rejer, spist rejemadder, og havlivet blev studeret. Til vores sommerafslutning plukkede vi et væld af hyldeblomster, der tilberedtes som lækre hyldeblomstpandekager over bål. En skøn afslutning på en sjov, lærerig og hyggelig familiespejdsæson.

## Familiespejdere på stor lejr

I sommerferien drog enkelte familiespejdere med på Spejdernes Lejr. En kæmpe oplevelse for de små spejdere. Vi hængte os på mikrospejderne, og havde nogle fantastiske, fartfyldte dage i og omkring den store lejr med bl.a. Vikingebattle, tree top-climbing, klatrevæg og skattejagt i Roskilde Domkirke.



# Familiespejd



## Nyt lederteam hos familie- spejderne i efteråret 2022

Vi startede stille og roligt op med at lære hytten og omgivelserne at kende. Vi har gennemført kriblekrable mærket som det første og har brugt både nærliggende omgivelser, og været en tur i Kongelunden.



I løbet af vinteren har spejderne taget trøstermærket og fået godt styr på, hvordan de passer på sig selv og hinanden.

Vi er alle, både børn og voksne, blevet introduceret til kunsten at lave mad på bål og vi har fået inspiration fra årstiden til diverse aktiviteter som kastanjedyr, skovtrolde i ler (pyntet med

# Familiespejd

naturens elementer), Halloweengræskar og i december lavede vi julekrea, hvor spejderne lavede julenisser ud af små stykker træ, lim, filt og lidt maling.



Året der gik 2022 - Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps



Mange hilsener fra Familiespejd-lederne



# Mikrospejderne ca. 6-8 år



Vi har primært været ude hele tiden og har lavet mærker som hulebyggeri og bålkok-mærket, hvor vi sluttet mærket af med at lave en treretters menu over bål. Det var et stort hit.

Science Pirat-mærket var også fedt, hvor vi fik lov til at udforske naturen og forstå hvordan ting falder, flyver, flyder og meget mere.



(Spejdernes Lejr 2022) var vi en mindre flok, som tog på halv lejr - en helt fantastisk tur.

Vi nåede en tur til Roskilde, en fælles dag hvor vi lærte en god rytmesang og fik lov at slå på

spande. Afslutningsceremonien var en kæmpe oplevelse, hvor man fik et indtryk af, hvor mange spejdere der egentlig var samlet på lejren.



Sct. Georges-dag med gruppen blev holdt som et lille løb, hvor også mikroerne deltog.

Vi var også med på Skæg & Blålys-arrangementet på Amager Strand, og på sommerlejren



# Mikrospejderne

## Nyt lederteam hos mikroerne fra efteråret 2022

I efteråret var højdepunkterne for mikroerne:

- Skattejægermærket
- Stjernekligermærket
- Overnatningstur ved Søvang
- Førstehjælp 1-mærket
- Nørdmærket
- Madmøder



I september startede en ny mikrosæson med nye og gamle mikrospejdere og ledere.

Vi lagde ud med skattejægermærket, hvor børnene bl.a. arbejdede med kompas, lavede kort af naturmaterialer og fulgte forskellige spor/kort. Jagten førte os på eventyr på stranden og kulminerede



med en overnatningstur i skoven ved Søvang, hvor børnene fandt den længe eftersøgte skat.



# Mikrospejderne



verden med bl.a. lavasprudlende vulkaner, appelsinlys, lavalamper, usynlig gas og teposeraketter. December 2022 blev rundet af med julehygge, julehistorie, juleguf og raftejulemænd.

Med Spejderhilsen Mikroteamet



På turen tog vi også Stjernevigermærket, hvor vi i nattens mulm og mørke tog på vandretur til Bjarke Cirkelsten. Mega seje mikroer, som på turen fik lært hinanden godt at kende.

Ud over de månedlige madmøder, hvor vi laver mad over bål, så har efteråret stået i førstehjælps tegnet. Her har børnene været på jagt efter giftige dyr og planter, blevet introduceret til førstehjælpskassen, trænet førstehjælp til mindre skader (brand, forfrysning, næseblod m.m.) og stiftet bekendtskab med hjertestarterne i Dragør. Årets sidste mærkeforløb var Nørdmærket, hvor børnene nørdede i naturvidenskabens forunderlige



# Ulvene ca. 8-10 år

Ulvens højdepunkter i forårssæsonen 2022 var:

- Masser af knob og knuder
- Selvstændig-mærket
- Overnatning i spejderhytten
- Forårsmøder i Kongelunden



I den mørke tid bliver bålet næsten det vigtigste lyspunkt for spejderne, hvor man kan samles, hygge, lave mad, synge spejdersange og få varmen. Men vi var også på løb, hvor vi både lærte om koder og øvede os på de knob vi havde lært.

Et rigtig skægt spejdermøde i slutningen af januar gik

Med vores fem gode patruljer med de herlige navne Tigertand, Skov-ulvene, Hulefolkene, De vilde ulve og Panter startede året med et hulebyggermøde. Derudover gik januar med at lære fem forskellige knob, nemlig råbåndsknob, slyngstik, ottetalsknob, tømmerstik og dobbelt halvstik. Ulvene var på løb og viste alle de knob, de nu kunne binde.



# Ulvene

med at lave "Arme riddere" på trangia, det synes ulvene var både sjovt og lækkert.

I løbet af februar to vi et mærke, som kaldes "Selvstændig". Her lærte spejderne at pakke soveposer og liggeunderlag i hylster, vi talte om hvordan man pakker sin egen rygsæk til lejrtur, og om at varmt tøj og regntøj kan være afgørende for at få en god oplevelse på tur. Ellers bliver man jo alt for kold.

Det skægge indslag i "Selvstændig" var mødet, hvor ulvene skulle handle ind i Netto til sunde madder. Her var blevet planlagt en indkøbsliste, og patruljerne skulle indbyrdes enes om planen. Hjemme i hytten igen blev der smurt madder og hygget og spist frugt - og lidt snacks blev det jo også til.



sæsonen slut og vi holdt sommerafslutning.

## Ulvene på Spejdernes Lejr 2022

Der var god deltagelse fra ulvene på Spejdernes Lejr, hvor en stor flok var med ulvelederne Karina og Mette på lejr med fire overnatninger.

I løbet af lejren oplevede ulvene det helt store spejder-

Vi havde også masser af aktiviteter og lege omkring sikkerhed og færdsel. Alt fra brandslukning af små "ildebrande" i spejdergryder til rollespil om nødopkald. Og så fik vi lært en masse trafiktavler at kende og øvede os på færdselsregler og sikkerhed i trafikken.

I forårmånederne havde vi masser af spejdermøder i Kongelunden, hvor vi oplevede de dejligste forårsaftener kombineret med aktiviteter omkring bålænding og madlavning, vi sankede ramsløg - og så arbejdede vi også med O-løbskort og orientering.

I maj blev det tid til en overnatning fredag til lørdag i spejderhytten. Vi lavede bålmad sammen, holdt aftenbål og hygge, inden vi krøb i soveposerne i salen. Lørdag morgen stod den på luksus-havregrød over bål med drys og frugt.

Ulvene deltog i "Skæg og Blålys" på Amager Strand i starten af juni, og pludselig var forårs-



# Ulvne

fællesskab, både med alle de andre Blushøjspejdere, men også resten af spejder-Danmark, vel omtrent 36.000 spejdere samlet i Hedeland ved Roskilde. Ulvene fik masser af store oplevelser undervejs:

- Ridderprøven "I kamp & kærlighed"
- På togtur med Brandhøjbanen
- Svend Tveskæg rollespil
- Skattejagt i Roskilde Domkirke
- Fælles kæmpe-calypto
- ... og meget, meget mere



poser som heldigvis var muligt.

De første ulvemøder bliver brugt på at nyoprykkede spejdere tager knivbevis, og dem som mangler sav kan få det i samme omgang.



Tusind tak til alle ulve og ledere, som tog del i en kæmpestor lejroplevelse!

## Nyt lederteam hos ulvene fra efteråret 2022

Vi startede med en oprykningstur, hvor vi lige var gået i teltet for at læse historie og vandet begyndte at komme ind fra alle sider. Lederne var dog hurtige og fik alle spejderne over i shelter, så der skulle kun finde en eller to nye sove-

Derefter har vi arbejdet i patruljer og taget lejrebål arrangør og mørke/stjerne mærket.

I start oktober var afsted på divisionstur, hvor vi havde jorden rundt som tema og fik nogle rigtig gode oplevelser sammen med både andre spejdere og leder fra Amager. Vi ser dem igen til juni og Skæg og Blålys

Sidste tur i 2022 var juleturen som altid er hyggelig sammen med gruppen.

I start af 2023 har vi i januar måned allerede taget det første mærke som er en god spejder / god patrulje og i marts måned vil det næste starte op.

Spejderhilsen  
Ulvelederne



# Juniorer ca. 10-12 år



Året hos juniorerne er gået rigtig godt. Vi er mange juniorspejdere, men heldigvis også rigtig mange engagerede juniorledere.



Årets højdepunkt var helt sikkert spejdernes lejr i Hedeland.

Juniorerne byggede en fantastisk flot bænk. Ugen bød også på udflugt til Roskilde med træklatrung, og bad i svømmehallen.



# Juniorer



På møderne har vi arbejdet med "En god patrulje", førstehjælp, bygget bivuakker på Kongelundsfortet bål, madlavning, sav og økse i Kongelunden i september, "På egen hånd" hvor patruljerne på egen hånd planlagde en rute og tog med bus og tog rundt på Amager - Og alle kom hjem igen! Og meget, meget andet.



Af ture har vi været på Divisionsturnering til Højbjerg hegn, oprykningstur til Kongelundsfortet, Juniordivisionstur til Reden.

Vores egen juniortur i marts 2022 måtte desværre aflyses grundet for få tilmeldinger, men vi prøver igen her i marts 2023.

Og som nævnt Spejdernes lejr 2022 - En fantastisk oplevelse, og vi ser frem til den næste i 2026.

Spejderhilsen fra juniorlederne



# Troppen ca. 12-16 år

2022 i troppen blev et år der på mange måder kan deles i to, da der kom nye ledere til efter sommerferien, der har haft som fokus på at inddrage spejderne og give dem ansvar, og vi kan allerede se at de vokser med opgaven.

Et af højdepunkterne i år var spejdernes lejr, der særligt for tropsspejdere er en stor oplevelse, fordi man er gammel nok til rigtigt at kunne opleve, hvor stor lejeren er, og skabe venskaber med spejdere fra hele verden.



## Efterårstur, "Nej Cap" og film

I september var vi på fællesdivisionstropstur sammen med de andre tropsspejdere på Amager. Det var med Versus tema, hvor spejderne skulle konkurrerer i patrulje på tværs af grupper, i forskellige klassiske spejderaktiviteter, men med et twist hvor de selv kunne vælge den løsningsmetode de ville bruge, fx bål med tændstikker, men i skal finde brænde i

# Troppen

skoven, eller bål med ildbor, hvor i får brænde og optænding. Weekenden bød også på mange hyggelige stunder hvor spejderne kunne lære de andre spejdere at kende og skabe venskaber på tværs af grupperne på Amager.

I efteråret har flere af patruljerne taget 'Nej Cap'-mærket, der handler om hvordan man sætter grænser, og forholder sig til gruppepres. På



den måde har de fået værktøjer til hvordan man kan forholde sig i nogle af de situationer, mange af dem vil møde i de kommende år.

Derudover har vi afholdt filmfestival, hvor patruljerne har lavet deres egne kortfilm ud fra



sætninger de selv havde skrevet og lagt i en hat, som de så skulle fortolke og lave til en film. De har på den måde fået lov at udfolde sig kreativt. Til sidst i forløbet viste de filmene frem til en premiereaften med rød løber og popcorn.

I Januar fortsatte vi med det kreative. Her begyndte vi på et håndværks forløb, hvor vi alle sammen bygger stole, og det har været nogle møder hvor spejderne har snakket og hygget sig, samtidig med at de lærte hvordan man arbejder i læder.

Vi ser frem til et 2023, og glæder os til en masse nye spejderoplevelser næste år.

Spejderhilsen  
Tropslederne



# Seniorer

## Klan Lunctus Cepe - 16-23 år



Her kommer en beskrivelse af højdepunkterne for vores klan i løbet af 2022:

- Seniortræf
- Oprykning
- Nathejk,
- Klan filmprojekt
- Spejdernes Lejr
- Rundvisning af franske spejdere
- Lykkehjul til Skæg og Blålys
- Årets første badetur
- Astrologi-møde

## Seniorer

Klanspejderne har i år været flere end nogle sinde, vi har været omkring 8-15 spejdere hvert møde.

Året har budt på en masse spændende turer, med spejdernes lejr som et af højdepunkterne. Når vi ikke er afsted på turer, mødes vi til klanmøde hver onsdag. Hvad vi laver på vores ugentlige møder, varierer en hel del. Nogle møder har karakter af hyggelige aftener med f.eks. madlavning eller spilaften, andre er en hel anden sag. Vi havde

f.eks. sutur-møde i september, hvor vi syede i grisehud. Vi har også haft astrologi-møde og kortfilms-forløb.

Det er altså en masse forskellige ting vi laver, hvilket ofte er resultat af de mange forskellige unge mennesker, der tilsammen danner klan Lunctus cepe.



### Spejdernes lejr

I år var der igen spejdernes lejr. Som senior spejder er man mere selvstændig, og vi har derfor selv planlagt hvilke aktiviteter vi skulle deltage i på lejren. Vi brugte de første dage på at bygge en klanhytte i hjørnet af gruppens lejrplads. Udover den lille bålhytte, vi bl.a. brugte til at lave mad i, og generelt bare

hænge ud i, fik vi også bygget et sovemonster til at hænge vores hængekøjer. Så her fik vi opfrisket vores pionerarbejde ;)

De resterende dage havde vi meldt os på diverse aktiviteter som lejren udbød. Vi byggede f.eks. et alternativt køretøj



## Seniorer

og en sammenklappelig lejrstol. Vi var på ninjakursus, og lavede sno-brød med caramel udenpå. Vi fandt også en 16+ zone, hvor der var et badebassin og jacuzzi.

Derudover deltog vi også i åbningsceremonien og afslutningslejrbalet sammen med resten af gruppen.

Vi hjalp også med nattevagterne. Her patruljerede Lunctus cepe Greve underlejr, og sørgede for at der ikke var nogle slemme spejdere der blev smidt på bålet.



## Franske spejdere

Vi fik også besøg af nysgerrige franske spejder, som vi mødte på spejdernes lejr. Vi forsøgte at vise dem hvad dansk kultur er, samt hvad det vil sige at være spejder i Danmark. Vi viste dem blandt andet det runde tårn og rigtig dansk smørbrød! Det er altid fedt med nye bekendtskaber i spejdermiljøet, og måske afholdes klanens næste sommerlejr i Frankrig.

## Nathejk

I år valgte nogle i klanen at deltage på Nathejk, dog som fangere denne gang. Årets tema var Men In Black, og det måtte klanens udklædning også følge. Om lørdagen var vi heldige at fange over 20 patruljer på en bondegård. Det var en megafed oplevelse vi vil gentage igen i 2023.

## Årets resterende ture

Udover spejdernes lejr og Nathejk, har klanen i år været på klanens interne oprykningstur, seniortræf og gruppens juletur. Slutlig har fire af klanens medlemmer deltaget på det hårde alligatorløb og lavet bouldering i Copenhagen Boulders i februar. Året har igen budt på en masse fede oplevelser i klanen.



# Dragør Søfarere Blushøj sø-aktiviteter



Sø-afdelingen Dragør Søfarere fik en noget spag start på året, da vi efter forårsklargøringen af bådene blev ramt af "sejlertræthed", midt i eksamener og andre "tidsrøvere".

Resultatet blev at vi ikke fik sejlet overvældende meget før sommeren – faktisk kun 2-3 træningssejladser før Spejdernes Lejr og sommerferien.

På Spejdernes Lejr havde vi lovet at stille med en båd med bemanning – to personer på skift. Det var meget givende at sejle med rene landspejdere, vel at mærke i meget varieret vejr, lige fra de solskins eftermiddage der endte uden vind, så motoren måtte tages i brug for at komme i havn, til en enkelt sejladse der blev aflyst grundet for hårdt stormvejr. I mellemlaget fik vi prøvet at sejle for rebet sejl, fik motor og forsejls-haveri på samme tid så der måtte sejles i havn for storsejl alene. Jo, Spejdernes Lejr var godt træning i sig selv, og som en del af "lederpleje", var der skipperraften med demonstration af Dansk Søredningsselskab afdeling Køge, samt demonstration af redningsudstyr (veste og flåder), så jeg vil tro vi fik mere ud af Spejdernes Lejr end de fik ud af vores lille båd...

På turen derned kyssede vi desværre en sten – så vi skal igen til foråret til at arbejde i glasfiber – men det er vi efterhånden ved at være helt ferme til...

I eftersommeren fik vi igen kun sejlet en lille smule, trods store intentioner. Vi prøvede også at lukke op for at andre spejdere kunne komme ned



og være med, men fik nok ikke annonceret det tilstrækkeligt – der kom i hvert fald ikke nogen til vores sejladsaftener. Det må vi se at få gjort noget ved i 2023...



# Dragør Søfarere



Vinteren over har vi holdt pause i vores teori-aftener, som vi ellers dyrkede stort sidste vinter. Det skyldes at Ole og Jacob fik muligheden for at følge et gruppestudie af "du-ligheds-prøven/beviset", der er en prøve man kan tage for at få bevis for sine teoretiske (og praktiske) sejlerkunderskaber. Vi bestod begge den teoretiske prøve i starten af Februar måned, så nu har vi "papir" på at lederne kan sejle, i hvert fald når det kommer til teorien. Nu skal vi så bare i gang med at lære fra os, så de øvrige ledere kommer til at kunne det samme.



Så resten af vinter/forår kommer til at gå med teori (vi holder os nok til det der skal bruges her i øresunds-regionen) og klargøring af bådene. Derefter slår vi op for sejladsaftener for gruppens ældre afdelinger – måske nogen vil med en tur til Saltholm eller en af de andre øer? – eller måske en ren weekendtur for seniorere? – det skal vi lige have fundet af i ledergruppen. I hvert fald

viste Spejdernes Lejr os, at det er nødvendigt med nogle længere ture for ordentligt at lære at sejle – og når nu vi har lært teorien, skal vi også have det brugt i praksis.

Med Saltvandshilsener  
Ole



# Blushøjstemning...



Når Bjarne indtager køkkenteltet



Når Mette er futtog sammen med Carl-Johan og Ole



Når Helena brygger kaffen!



Når Anne er med som madmor



Når Lisbeth og Mette spiller calypso ... én calypso!



Når Christina pakker sit grej



# Blushøjstemning...



Når tropslederne fjoller



Når Per har kaffepause



Når teltene tjekkes før Spejdernes Lejr



Når William og Annette kokkererer



Når Hans Henrik læser Sct. Georgsdags-budskabet op



Når der er røg i køkkenet ;-)



# Bestyrelsesformandens beretning



*Dragør, februar 2022*

Jeg vil starte med at citere den forrige formand, Niels-Peter Rønmos. Med hans flotte ord, så ligger hemmeligheden bag glæden for Blushøjspejderne i, at vi ikke er en traditionel forening, vi er en bevægelse, en spejderbevægelse.

Jeg har haft en meget, meget fornem position. Som formand for bestyrelsen i Blushøjspejderne kan man nemlig se alle grene og dele af gruppen arbejde for både at levere, men også at nyde spejderarbejdet. Man sætter måske ikke så meget retning. Det er ofte slet ikke nødvendigt. Man vedligeholder rammer, og man fokuserer på at ildsjælene i gruppen har så gode rammer som muligt, så engagementet, glæden og nærheden kan omsættes til sjov, mod og hygge hos alle vores spejdere.

Jeg oplever, at bestyrelsens fokus har været på at balancere drift og udvikling. Bestyrelsen skal være en god lytter og en god problemløser for foreningens ledere, medlemmer og omgivelser. Samtidig skal bestyrelsen kigge fremad. I 2022 betød det, at vi brugte meget tid, energi og fokus (alle sammen endelige ressourcer) på at fortsætte arbejdet mod at sikre det nye aktivitets-hus her i skoven. Vi har mødt politisk opbakning og udfordring, vi har mødt økonomisk medvind og sidevind, sommetider modvind. Men aldrig har vi oplevet andet end fuld opbakning fra foreningen.

Jeg må også nævne problemerne i vores naboskab. Vores nabo har uden tvivl oplevet, at vi har generet. Og jeg synes, at det er rimeligt at sige, at vores nabo har generet os. Det er et problem, der skærer i mit hjerte - for det angriber spejderarbejdet fra to sider. Dels mener jeg, at der er plads til spejderlivet her i skoven. Og det er en kilde til sorg og vrede, at vores spejdere og ledere til tider ikke føler sig trygge her i skoven. Men jeg mener også, at det er en del af spejder-nes opgave og formål at forstå og passe på deres omgivelser.

Det er en underdrivelse at sige, at jeg glæder mig til at se det nye hus, men de fysiske rammer er ikke det, jeg glæder mig mest til. Det er rammerne for spejderlivet, jeg ser frem til. Derfor håber jeg, at der i 2023 kommer særlig bestyrelsesfokus på at fastholde energien i gruppen. Den er vores et og alt. At realisere det nye hus og at forbedre forholdet til vores nabo.

Bestyrelsen arbejder på at udvikle foreningen til at blive mere og mere tidssvarende. Men der er noget ved en spejderforening der skal være fanget i fortiden. Der er traditioner, konservatisme, ritualer og minder, der skal æres og vedligeholdes. Samtidig skal foreningen nænsomt bringes frem i tiden. Fortiden er en vigtig valuta. Vi arbejder med et mere struktureret bestyrelses-format. Vi fortsætter arbejdet med trivsel, udvikling og nærende betingelser for relationer.

Spejderbevægelsen bor i alle i Blushøj. Men den er drevet af frivillighed. Min største beundring og tak rettes til jer der veksler jeres frie timer til vejledning, planlægning og sjov i den lille skov i Dragør.

Med venlig hilsen  
Mikkel Lindskov Sachs, bestyrelsesformand

## Find Blushøjspejderne

- [www.blushoejspejderne.dk](http://www.blushoejspejderne.dk)
- Facebook - søg på "Blushøjspejderne"
- På mail:  
[gruppen@blushoejspejderne.dk](mailto:gruppen@blushoejspejderne.dk)  
eller til bestyrelsen:  
[styrelse@blushoejspejderne.dk](mailto:styrelse@blushoejspejderne.dk)



# Tak for et dejligt spejderår!

